

Algemene introductie

Introductie bij een keuze uit: Psalmen, Gebeden in de 21^{ste} eeuw
door Pieter Bos

Oudtestamentische psalmen worden uitgebeden vanuit nieuwtestamentisch en eigentijds weten en eindtijdperspectief.

De motivatie hiertoe is gegroeid door het opnieuw lezen van de psalmen en het verlangen om God te aanbidden met de overgave en intensiteit er van, maar met woorden en vanuit kennis en omstandigheden van nu.

Het zijn gebeden en in zekere zin ook "leerdichten van een voorbidder", die naar zijn aard tast naar de geschiedenis die God maakt met naties en steden.

Codering: Bij het oorspronkelijke psalmnummer is 2000 opgeteld: Gebed 2104 betekent dus: "21^{ste} eeuws gebed naar psalm 104". Bij samengestelde "gebeden" zijn de oorspronkelijke psalmnummers verwerkt. *In de rechterkantlijn van het "gebed" is tussen haakjes aangegeven waar de lezer is t.o.v. de oorspronkelijke psalm in de NBG-vertaling.*
Het nummer tussen haakjes duidt op de volgorde van ontstaan.

Gebed 2072 (2)

Vrederijk van begin tot eind.

**Bij de troonsafstand van David ten behoeve van zijn opvolger Jezus
Messias. (vs. 1a, 20)**

O God, bevestig deze koning als waardig en rechtmatig.(vs. 1b)

Is hij niet waarlijk vorst?

Met visionair beleid voor stad en land, voor landbouw en industrie,
wetenschap en kunst, diensten en sport. Bijstandsmoeders en
vluchtelingen ontspannen, corrupten vliegen de laan uit.

(vs. 2-4)

**Dit derde millennium wordt een duizendjarige lente, met leven in
overvloed van pool tot pool, met ecologische en sociale
duurzaamheid, zonder roofoverval, zonder vervuiling, zonder ziekte of
abortus, zonder vluchtelingen en discriminatie. (v. 5-8)**

Arabieren buigen voor Jeruzalem; Afrikanen maken er hun opwachting,
Noord Amerika en Japan wachten op orders; Europa ontvangt

onderwijs, Azië dient met haar economieën; Latijns Amerika biedt dansend vriendschap aan; Australië's leger staat paraat.

Deze vorst is koning der koningen en presidenten, staatshoofd van het Gemenebest Israel. (v. 9-11)

Deze vorst is ook rechter en bevrijder van de armen, hun verdediger en voorvechter, hun raadgever en trooster. Hij zet zich in voor gemarginaliseerden en gediscrimineerden; als een vader adviseert hij hen, als een terrier verdedigt hij hen. (v. 12-14)

Zijn hoofdstad Jeruzalem heeft de pracht van Machu Picchu, Zimbabwe en Gizeh, van Petersburg en Venetië, van Amsterdam en Praag, maar niet door machtsmisbruik, wars van decadentie. Deze vorst bewerkt eindelijk vrede op aarde, naar Gods ontwerp, in Gods uitvoering.

Zulk koningschap is het hoogtepunt van de geschiedenis, zelfs de vervulling van de geschiedenis. (vs. 15-17)

De God der goden in de hemel benoemde zijn Zoon tot Koning der koningen te Jeruzalem. Ook daartoe is hij gestorven en opgestaan! Zelfs zijn ministers en ambassadeurs: om met hem te regeren zijn ze gestorven en opgestaan!

Zo wordt alles vervuld. De geschiedenis van de mensenkinderen kan dan eindigen, het ontdekken en bouwen en bewaren, natuur en techniek, zon en maan.

Het vergankelijke doet dan onvergankelijkheid aan; alleen het onvergankelijke kan blijven.

Na zesduizend jaar streven naar éénwereldregering, na deze duizend jaar vieren van echt koningschap, eindigt de tijd en wordt het weer eeuwigheid, met eeuwig bruidegomschap.

Waarlijk, dit is groots en goddelijk, dit is overtuigend en totaal. Zo is het en zo zal het zijn.

God is indrukwekkend. De wereld erkent het: zo is het en zo zal het zijn. (vs. 18-19)

Gebed 2024 (42)

De koning komt

De aarde en haar volheid, satellieten en planeten, sterrenstelsel en kometen, ze zijn van God. De stratosfeer en de biosfeer, de flora en de fauna, ze zijn van de Schepper. De stammen en de staten, de dorpen en de steden, ze zijn voor de Herschepper. (v 1-2)

Wie mag bij God wonen, wie kan met hem verkeren, wie mag met hem regeren? Wie kan hij vertrouwen, op wie kan hij bouwen, wie zou hem kunnen dienen? (v 3)

Die oprecht en nederig is, zich immer God voor ogen stelt. Die God zoekt omdat hij God gevonden heeft, die naar God vraagt om wat hem behaagt. Die God lief heeft, tot in de dood. (v 4-6)

Spoedig gaat de Gouden Poort open. Voor wie? Voor wie ander dan Jezus Messias, het lam geslacht voor de schepping van de wereld, het Woord dat schiep en herschiep, de koning op een ezel, de ruiter op het witte paard, die zal regeren over alle koningen en presidenten! (v 7-8)

Spoedig gaat de Gouden Poort open. Voor wie nog meer? Voor wie anders dan die profeteerden over deze politieke doorbraak, die leden om deze verwachting, die met de Geest riepen: "Kom", die dat met hun leven moesten bekopen, die nu plotseling zijn opgestaan! Die mogen nu met hem regeren. (v 9-10)