

Algemene introductie

Introductie bij een keuze uit: Psalmen, Gebeden in de 21^{ste} eeuw
door Pieter Bos

Oudtestamentische psalmen worden uitgebeden vanuit nieuwtestamentisch en eigentijds weten en eindtijdperspectief.

De motivatie hiertoe is gegroeid door het opnieuw lezen van de psalmen en het verlangen om God te aanbidden met de overgave en intensiteit er van , maar met woorden en vanuit kennis en omstandigheden van nu.

Het zijn gebeden en in zekere zin ook “leerdichten van een voorbidder” , die naar zijn aard tast naar de geschiedenis die God maakt met naties en steden.

Codering: Bij het oorspronkelijke psalmnummer is 2000 opgeteld: Gebed 2104 betekent dus: “21^{ste} eeuws gebed naar psalm 104”. Bij samengestelde “gebeden” zijn de oorspronkelijke psalmnummers verwerkt. *In de rechterkantlijn van het “gebed” is tussen haakjes aangegeven waar de lezer is t.o.v. de oorspronkelijke psalm in de NBG-vertaling.* Het nummer tussen haakjes duidt op de volgorde van ontstaan.

Gebed 2097—(v 13-15)

Open hemel

God is.

God is die hij is.

Onaantastbaar, verheven, heilig.

Ontzagwekkend, verpletterend, ultiem, totaal, schitterend als de middagzon, fel als gloeiend metaal, omringd door wervelwind en sterrenregen, door bliksem en rook; zijn gordel is een ring van planeten, zijn troon een sterrenstelsel.

Zijn stem is loeiend als een storm, daverend als een waterval, donderend als een stadion; hij verkondigt en doet waarheid, spreekt internationaal recht; stelt recht en wet, verbond en belofte, zegen en vloek.

Zijn troonzaal trilt van verbondstrouw en verbondsliefde, davert van verbondspassie en verbondswraak.

Huiveringwekkend hem te zien, zo volkomen verheven boven de goden.

(v 2,3a,4a,5-6a,9)

Die God heerst over de naties.

De naties zien Hem en verheugen zich. Jamaica en Hawaï, Somalië en Sakahlin, Zuidkaap en Vuurland, de verste kustlanden reiken naar hem uit.

Van Brazilië en Australië tot Nepal en Niger wordt hij vereerd; Japan en Soedan vrezen hem, de Kalahari en de Gobi buigen voor hem, want hij wekt ontzag. (v 1,3b,4b,6b)

De goden der volken zijn gevangen, vernederd, in verzekerde bewaring gesteld; de Koningin des Hemels, Allah en Nehallennia, Boeddha en Baäl, ze zijn ontkracht, niet meer in staat naties te binden of zelfs te verleiden.

Hun priesters zijn gevlucht, hun altaren verbroken, hun tradities ontmaskerd.

Hun vereerders zijn ontgoocheld maar bekeerd; de betovering is verbroken; families worden bevrijd, culturen verlost.(v 7)

Plotseling heeft Israël rust rondom.

Na het intimiderendste en agressiefste antisemitisme staat ze plotseling in de ruimte, wordt ze erkend, zelfs wereldwijd geacht.

Israel is beduusd, Jeruzalem sprakeloos; langzaam dringt de waarheid door, komt de vreugde vrij, breekt het juichen los.

Wat heeft God de volken geschokt, hoe krachtig de naties geconfronteerd! (v 8)

Zo verlicht vlieden stammen de afgoderij, haten staten het kwaad.

Dit licht is voor de rechtvaardigen, die God zoeken nu de hemel open is; deze vreugde is voor de naties die God dienen, nu de goden gebonden zijn, de duivel geketend. (v 10-11)

Schaapvolken onder open hemel, vrijsteden met de hemelse mensenrechten, bedrijft vreugde voor uw Herschepper, verheugt u in uw God. (v 12)