

MONDIALE SCHUDDINGEN II

Het profetisch verstaan van de recente mondiale gebeurtenissen.

Helene Bos

2009/2019

"...onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen..." Fil. 3:20,21.

(Dit is het vervolg op Deel I. De wereld wordt geschud. Waarom?)

DEEL 2:

Heer, wilt u toch gaan bewegen ten behoeve van Jeruzalem en Sion?

We baden in die nazomer 2007 niet om rampen, maar we baden wel met een hernieuwd verlangen dat de Here God zal bewegen ter wille van zijn eigen plannen voor de eindtijd en ter wille van Jeruzalem en Sion.

Dit baden we een jaar voor de crisis in de bankwereld naar buiten toe uitbrak. Er was aan die crisis, zoals nu algemeen bekend is, al veel voorafgegaan. Onder andere eiste toenmalig president Clinton in 1999 van diverse banken dat ook mensen die geen inkomen hadden of die van een uitkering leefden bij deze banken wel een hypotheek zouden kunnen krijgen. Het leverde hem de naam op dat hij goed voor de minvermogenden zorgde. Die hypotheeken heten nu bij ons "rommel-hypotheeken". De crisis die uitbrak toen het op lucht gebouwde kaartenhuis instortte heeft intussen (het is nu 2019) de hele wereld diep aangeraakt.

Door velen, journalisten, premiers, bankiers, zijn analyses van deze ontwikkelingen aangedragen. En voorstellen over wat er moet gebeuren om herhaling te voorkomen. Een aantal artikelen legde de vinger bij de geldzucht en zelfzucht van de bankiers, maar ook bij de steeds meer materialistische instelling van de gemiddelde burger als een morele oorzaak van de crisis. In het evalueren van de financiële crisis hebben we de vraag of hier sprake was van een gericht over diepe en mondiale afgoderij te erg gemist. Dat is tot onze schade. We hoopten/hopen nog dat die crisis de hedonistische verblinding bij velen zou/zal doorbreken, en zal leiden tot existentiële vragen over waartoe we op deze aarde zijn en over wat de zin van het leven is. Dat zou een verheugend effect zijn.

Al de gebeurtenissen van het afgelopen jaar (dit schreven we in 2009) komen voor ons, mensen, misschien wel onverwacht, maar ze komen voor de Heer Jezus Christus niet als onverwachte ontwikkelingen. Integendeel. In Gods woord wordt ons het grote kader aangegeven waaruit we de schuddingen die de Heer aanbrengt mogen begrijpen. Maar we weten daaruit ook dat Gods vijand zijn eigen strategieën ontwikkelt om zijn wereldrijk te vestigen. En ook die plannen lijken in deze tijd wel in een stroomversnelling te komen. We geloven een paar lijnen te zien.

Stappen op weg naar de mondiale Babylonische infrastructuur.

a. Een stap voorwaarts naar een politieke wereldregering?

Eind maart (2009) vond in Den Haag de topconferentie over Afghanistan plaats. Kwamen hoge vertegenwoordigers uit 72 landen en van diverse grote organisaties werkelijk voor een conferentie van zeven uur naar Den Haag? Minister Koenders vertelde de avond ervoor bij Pauw en Witteman dat er ook achterlangs en linksom gesprekken gevoerd zouden worden. Zeg maar, in de wandelgangen. We mogen welhaast aannemen dat het de bedoeling was dat daarin belangrijke afspraken gemaakt zouden worden. Kan het zijn dat er gesproken moest worden over te nemen stappen op weg naar een politieke wereldregering? Openlijk werd wel gezegd dat de VN vanuit deze conferentie een grotere rol voor zichzelf weggelegd wil zien. Ik heb in mijn rapporten uit de laatste tien jaren (vanaf 2006) geschreven dat de VN al jaren probeert de politieke wereldregering te worden. Daar komen ze openlijk voor uit. Maar dat gaat natuurlijk maar stapje voor stapje. Is die rol in Den Haag weer dichterbij gekomen? Afghanistan werd in de opening van de conferentie voorgesteld als het land dat een centrale rol voor de veiligheid en vrede in dat gedeelte van de

wereld speelt. Maar het is een islamitisch land dat geen ruimte geeft aan Christenen. Kerken krijgen geen toestemming om diensten te houden. Wanneer dat geen punt van gesprek is dan evalueert de Heer zo'n conferentie toch anders dan de politici in de wereld. Is er gesproken over het "vredesplan" voor het Midden-Oosten waarbij Jeruzalem opgedeeld zou moeten worden? Zo ja, in dat geval heeft de wereld wel een probleem, van Godswege.

b. Een stap voorwaarts naar een financiële wereldregering?

In zijn toelichting op het pakket maatregelen dat de regering wil nemen over de gevolgen van de financiële crisis voor Nederland noemde de premier deze crisis "uitzonderlijk". We kunnen verwachten dat we er allemaal mee geconfronteerd worden. Dat kan in ons persoonlijke leven ook zwaar aankomen. (Dat schreef ik in 2007/2008).

In de verbijstering over de reikwijdte ervan hebben veel deskundigen van allerlei soort getracht de oorzaken aan te wijzen. Misschien wel vanuit de hoop dat men dan de problemen beter kan bezweren? Eén van de suggesties om een herhaling in de toekomst te voorkomen is dat er boven nationale toezichthouders op banken ook internationale toezichthouders komen. Dat is een stap in de richting van mondiale toezichthouders. Een mondiaal financieel systeem zal zeker deel uitmaken van de mondiale cultuur die in Openbaring met "Babylon" getypeerd wordt. (2019: Welke plaats neemt de Europese Centrale bank met zijn niet democratisch gekozen voorzitter die aan geen enkele regering verantwoording schuldig is hierbij in?) In Openbaring 18:4 worden Gods kinderen opgeroepen uit Babylon te trekken. Maar we zullen dat niet kunnen, zolang we nog aan die cultuur vastzitten, en eraan verslaafd zijn. Onze wijze van leven, van geld bezitten, handel drijven, politiek bedrijven, onderwijs geven, rechtspreken, ontspanning zoeken, van reizen met huwelijk, gezin, van seksualiteit en van met de natuur omgaan, maar ook onze wijze van "religieus" zijn, zijn heel erg gekleurd door de geest van die cultuur.

We kunnen niet uit Babylon trekken zolang "Babylon" in onszelf zit. De kenmerken van die cultuur begonnen bij de torenbouw na de zondvloed, maar hebben zich door de millennia uitgebreid tot op wereldschaal.

Wat heeft dat met deze stormen te maken? We hebben (in onze brieven) al eerder over "Wall Street" geschreven. We vertelden dat de Hollanders zich vanaf 1609 in Manhattan, zoals de oorspronkelijke bewoners het gebied noemden, vestigden. Later werd het hele gebied Nieuw Nederland, en de hoofdstad Nieuw Amsterdam genoemd. De Hollanders introduceerden sterke drank (en opium!) om de handelaren van de First Nations (ook wel "indianen" of "wilden" genoemd) dronken te voeren. In die jaren kenden de First Nations (nog) geen alcohol en ze konden er niet tegen. Wanneer ze dronken (gevoerd) waren konden de Hollanders gemakkelijker de prijzen manipuleren. Dronkenschap kwam ook onder de Hollanders in dat gebied zelf veel voor, zelfs dominees stonden dronken op de kansel. Op een gegeven moment verjoegen de Hollanders de stammen van de First Nations die daar al eeuwenlang hun handelscentrum hadden en sloten hen buiten van de handel die de Hollanders daar opstartten. Spanningen en vechtpartijen waren (daar en elders) het gevolg. Uit vrees en om de stammen van First Nations buiten te houden (en de varkens binnen) werd een muur, de "wall", om het kleine handelsgebied gebouwd. De straat langs die muur heet nu Wall Street. Zie hierover het artikel "Native Americans, three drama's":

<http://www.servingthenations.org/nationsarticle.asp?ArticleID=176> Deze muur werd een symbool van meedogenloze uitsluiting. Het egoïsme van veel Hollanders werd niet ingetoomd door barmhartigheid. Op dat goddeloze fundament van geldzucht en zelfzucht, dat dus door Hollanders gelegd werd, groeide in de loop der jaren en eeuwen de gigantische handel in Wall Street. Nieuw Amsterdam werd in 1664 door de Engelsen overgenomen en vanaf toen New York genoemd.

In mei 1792 sloten 24 vrijmetselaars een overeenkomst om elkaar te bevoordelen in hun zakendoen. Vanuit die overeenkomst is de beurs in New York, die toen nog wel de belangrijke bank van de VS was, de NY Stock Exchange gegroeid. In Wall Street. Het moment van de overeenkomst was nauwkeurig vastgesteld op grond van astrologische gegevens. Vrijmetselaars hechten geloof aan de beweging van de hemellichamen en gebruiken de astrologie om beslissingen te nemen. Daarin is de plaats van het sterrenbeeld Taurus, stier, "bull" vol betekenis. De stier is voor vrijmetselaars het

aardse symbool dat verbonden is aan materiële bezittingen, eigendom en geld. Een in waarde toenemende markt heet in het jargon van beurshandelaren een "bull market". (Een neergaande markt wordt een "bear market" genoemd, naar de Grote Beer.) "bull market" is een referentie naar Taurus, the bull! De stier is verbonden aan de dienst aan Baäl. De verering van de stier werd in Kanaän, Mesopotamië en ook in Egypte bedreven en is een eeuwenoude afgoderij. Ze ging altijd gepaard met toverij en immoraliteit. De (afgoden-)dienst uit het oude Egypte is een belangrijke inspiratiebron voor vrijmetselaars. In de waarschijnlijk grootste zwendel in de geschiedenis van Wall Street heeft de multimiljardair Bernard Madoff investeerders voor vele miljarden opgelicht. Zijn geconfiscieerde grote luxe jacht droeg in grote letters de veelzeggende naam BULL. Onthullend.

In het Oude Testament komen we de afgoderij met de stier tegen bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte. In een aantal van de tien plagen die aan die uittocht vooraf gingen liet God zijn oordeel komen over de afgoden die door de Egyptenaren aanbeden werden. Ook toen toonde Hij *"de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen..."* Die kracht maakte zo'n indruk op de Egyptenaren dat ze Israël tenslotte lieten gaan. Maar Israël had toen al zoveel eeuwen in Egypte geleefd dat ze vervreemd waren van de God van hun vaders. De afgoderij had ook hen diepgaand beïnvloed. Mozes zelf moest eerst 40 jaar in de woestijn de kudden hoeden om "Egypte" uit zijn systeem te krijgen. Na de uittocht moest ook Israël die afgoderij met zijn manier van denken en leven uit hun "systeem" krijgen. God gaf het volk door uitgebreide voorschriften een geheel nieuw kader om vanuit te gaan leven. Zoals, in zekere zin vergelijkbaar, de geldzucht en het verlangen naar materiële zaken onze levens heeft gekleurd, en we verslaafd zijn geraakt aan de wereldse "genoegens" maar God een steeds geringere plaats in ons leven heeft gekregen. We moeten daarvan niet alleen vrij maar ook gereinigd worden. Dat is de diepe betekenis van de aansporing in Openbaring 18:4 om uit Babylon te trekken.

Aaron maakte kort na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes op de berg was om Gods inzettingen in ontvangst te nemen, al een gouden kalf voor het volk Israël, dat het aanbad als de god die hen uit Egypte gevoerd had. Later maakte Jerobeam gouden kalveren, die in feite ook weer verwezen naar Baäl, de god van de Kanaänieten, de god ook van onreinheid en losbandigheid. In die afgoderijen griefde het volk Israël Jahweh intens. Die kalverendienst was een belangrijke reden dat Israël later in ballingschap gestuurd werd.

De zelfzuchtige handel die in Wall Street groeide was ook een vorm van afgoderij. Het werd tot een fundament van de handel op de beurs in die zelfde straat die op Egyptische en Kanaänitische afgoderij gebaseerd werd. God haat die afgoderij. Handel die daarop gebaseerd is komt op zeker moment onder Zijn oordeel!

Paulus schreef aan Timotheus (1Tim.1:10) dat de wortel van alle kwaden geldzucht is. De hebzucht/geldzucht is door de zondeval de wereld binnengekomen, en is er daarna altijd geweest. Maar het lijkt wel of deze geldzucht in Wall Street niet afdoende getemperd werd. Hoewel de Heer wel waarschuwingen heeft gegeven en daar bij tijd en wijle ook met bekering op gereageerd is. Zoals bloed zich in ons lichaam tot in haarvaten verspreidt is de geldzucht mondiaal doorgedrongen in vele vormen van financiële handel. Ook het overmatige drank- en opiumgebruik uit de vroege jaren heeft wrange vruchten opgeleverd. In het kleine gebied Manhattan, waarin Wall Street zich bevindt, liggen in onze tijd een duizendtal drank lokalen: dat is disproportioneel veel. Een belangrijk deel van de handel in Wall Street had/heeft met drugsgeld te maken. Dat lijkt de vrucht van de invoer van opium. (Het woord "drug" komt waarschijnlijk van het Hollandse "droog", dat te maken had met de vorm van transport). Wanneer er geen bekering is neemt zonde progressief toe. In Gods woord wordt consistent een verbinding gelegd tussen zonde en de gevolgen daarvan. Geldzucht en zelfzucht worden onverbloemd aangeduid als zonde. Het is van belang dat daar in deze maanden door verschillende mensen de vinger bijgelegd is.

De feestelijkheden om te herdenken dat de Hollanders zich in Manhattan vestigden zijn begonnen. Maar het lijkt wel of degenen die de feestelijkheden organiseren en promoten zich er niet van bewust zijn dat die vestiging met zoveel onrechtvaardigheid gepaard ging. Of wordt het maar liever genegeerd? Dat zou heel erg zijn. De nakomelingen van de First Nations die vroeger in dat gebied woonden weten het allemaal heel goed. Ontkenning wist schuld niet uit.

Wat is het belang hiervan voor ons allen? We hebben in de brief van juli 2008 verteld dat we gebeden hebben dat het fundament van ongerechtigheid onder Wall Street verbroken zou worden. Nu bestaat "Wall Street" (als fenomeen van de bancaire wereld) niet meer. Het is nu in feite van de Amerikaanse overheid. Toen we in het voorjaar van 2008 in New York waren heeft een afstammeling uit een vrijmetselaars- familie schuld beleden over de invloed van de vrijmetselarij in New York en over de connecties daarvan met de handel die zich in New York afspeelde. In de nacht gingen enkelen van de First Nations met deze man, een Christen die zelf een zeer hoge ambtenaar geweest is, en nog enkele voorbidders naar een obelisk op een landgoed dat toebehoort aan nakomelingen van een van de eerste settlers. Uit onderzoek wisten ze dat die familie niet alleen veel invloed had/ heeft? in de vrijmetselarij, maar ook geslachten lang hebben generaals en militairen uit die familie zich zeer wreed en onrechtvaardig gedragen tegenover de First Nations. Een vrijmetselaarsgeslacht met veel bloed aan de handen. Onze vriend heeft die schuld beleden tegenover de Heer en tegenover de vertegenwoordigers van de First Nations. De beurs in New York en het hele leven daaromheen is volkomen ontregeld. Er is onvoorstelbaar veel geld verdampt. Veel handelaars zijn werkeloos geworden, diversen van hen hebben zelfmoord gepleegd, niet weinigen hebben zich echter ook bekeerd. Zou dat een gevolg kunnen zijn van deze schuldbelijdenis?

We geloven zeker dat de Heer onze gebeden die we de afgelopen zomer in Manhattan hebben gebeden heeft gehoord. Ook al zullen we misschien nooit weten in hoeverre ze hebben bijgedragen aan de sneeuwbal effecten van de financiële storm die in het najaar over de wereld begon te razen. Die storm openbaarde de corruptie en grenzenloze geld- en zelfzucht die door de hele maatschappij, in al de continenten, heen lijkt te zitten. Als zodanig is de crisis een gericht over die hartsgesteldheid. We geloven dan ook dat de gebeden eraan bijgedragen hebben dat Christenen zich ervan bewust zijn geworden hoe erg Babylon in ons-/henzelf zit. Maar we kunnen niet bidden dat de situatie terugkeert tot wat het voor de crisis was. Wat we mogen bidden is dat handel en financiële zaken in gerechtigheid zullen gaan plaatsvinden. Wereldwijd zijn er zakenmensen die hier al jaren naar streven, in gehoorzaamheid zoekend naar Gods aanwijzingen.

Zeker zijn er in de wereld mensen die hun eigen strategieën uitdenken, voor hun eigen gewin en macht. De druk om één internationale toezichthouder aan te stellen heeft daar mee te maken. Jaren geleden werd er al naar gestreefd om per continent één grote bank over te houden. Hebben de verschuivingen in de banken daar mee te maken? Er wordt druk op de burgers uitgeoefend om bij alle betalingen met de pin te betalen. Maar daarmee wordt zo gemakkelijk gefraudeerd dat we allemaal onder druk gezet zullen worden om een echt "veilige" manier van betalen te accepteren, door een chip in onze hand. Het is niet verbazingwekkend dat er stemmen opgaan om deze crisis te gebruiken om een nieuw mondiaal financieel systeem te ontwerpen, met ook één wereldmunt. Die gedachten zijn niet nieuw. Het was te verwachten. De voorstanders hiervan zijn gelieerd aan de groepen die een nieuwe wereldorde gerealiseerd willen zien.

c. Een stap voorwaarts naar een nieuwe wereldreligie?

Uit Gods woord weten we dat er inderdaad eens een nieuw rijk zal komen. Ik heb dat in deel I van dit artikel genoemd. In de Bijbel wordt dat rijk het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van God, en ook wel Sion genoemd.

Nebukadnezar zag in zijn droom een beeld dat bestond uit diverse onderdelen die opeenvolgende wereldrijken, koninkrijken, voorstelden, Daniël 2. Wat het tot één beeld maakte was *de geest* die in het beeld aanwezig was. Dat was de geest van Babylon, we mogen ook zeggen de geest van de antichrist. En vanuit de geest die de wereldrijken tot één geheel maakte, wordt er aan gewerkt om een nieuwe wereldorde te creëren die niets met God en Jezus Christus te maken wil hebben. In die nieuwe, geheel humanistische, wereldorde die (waarschijnlijk) socialistisch van aard zal zijn, kunnen mensen uit alle religies samenwerken. Beter: moeten ze samenwerken. Het is verbijsterend om te zien uit hoeveel landen hoogwaardigheidsbekleders samenkomen in inter-faith bijeenkomsten om dat doel te realiseren. Ook uit Nederland. Er zijn in die bijeenkomsten ook aanhangers van religies waarin het occulte een duidelijke plaats heeft. Mijn indruk is dat in die nagestreefde, en zo nodig opgelegde, wereldreligie de aanbidding van Gaia, moeder aarde, een centrale rol zal spelen. Het

Handvest van de Aarde legt die rol uit. De aanhangers van die godin (die in feite de koningin des hemels is, om de verering waarvan Juda in ballingschap moest) horen bij de groep die zich ook beijveren voor een politieke en een financiële wereldregering. Het hoofdkwartier van de VN, waar vanuit de “duurzaamheid”, in naam van Gaia, Moeder Aarde, zo krachtig, zo niet agressief, wordt gepromoot, staat in Manhattan!

De bijbel spreekt op een aantal plaatsen over grote schuddingen van de naties.

We moeten ons realiseren dat velen die “goede plannen” hebben om de financiële crisis het hoofd te bieden een eigen (toch niet meer zo) verborgen, agenda hebben. Die agenda moet die, goddeloze, éénwereld-orde spoediger mogelijk maken. Het plan van Obama om een triljoen dollar te injecteren in de economie van de VS (dit was 2009) kan daarmee te maken hebben. Ik heb begrepen (van anderen) dat de nationale schuld van de VS al bijna 11 triljoen dollar is, en dat ze per dag met 3,58 miljard toeneemt. Die schuld kan een dermate hoge inflatie veroorzaken dat de dollar losgelaten zal worden, en dat zal de komst van een nieuwe mondiale munteenheid (die al voorgesteld is) vergemakkelijken.

Deze ontwikkelingen zijn niet plezierig om onder ogen te zien. Uit Gods woord wordt duidelijk dat er een tijd komt waarin er veel stormen komen, die allemaal met geestelijke oorzaken te maken hebben. Die stormen zullen niet gemakkelijk zijn. Maar het is ook een voerecht om ontwikkelingen die in de Bijbel voorzegt zijn, zich te gaan zien afspelen.

Ik werd kort geleden erg getroffen door Zefanja 3:8, waarin de Heer aankondigt dat *“mijn vonnis is volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden”*. Dit oordeel is een eindtijdoordeel. Dat blijkt uit het volgende vers, vers 9: *Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen opdat zij Hem dienen met eenparige schouder*”. Toen ik vers 8 las ging de gedachte door me heen; ja, nu is de VS daar ook bij. Bush was, ook al kan men misschien veel op hem aanmerken, wel een wedergeboren president, die door het volk in de VS gekozen was. Zolang hij de president van dat invloedrijke land was, kon de Heer de VS eigenlijk niet bij die volken verzamelen om Zijn toorn over hen uit te gieten. Maar Obama is zeker geen Christen (ook al gebruikt hij “god-woorden”) en is hij met meerderheid gekozen. De VS heeft hem gekozen. Daarmee is dat land een drempel over gegaan. Er is daarmee ook in de wereld iets wezenlijks veranderd. Ik geloof dat de Heer me hierin iets liet begrijpen van de immense veranderingen die zich in dit afgelopen jaar (2008-2009) hebben afgespeeld.

We geloven dat de Heer Jezus Christus ook in deze stormen in staat is alles aan zich te onderwerpen. En misschien zullen we later kunnen herkennen dat de veranderingen die we in de wereld zien deel waren van Gods strategie om alles aan zich te onderwerpen.

Een steen die de andere rijken vermorzelt, maar tot in eeuwigheid blijft. Nebukadnezar zag in die droom niet alleen het beeld maar ook een steen, die niet met de handen was losgemaakt. Die steen symboliseerde de komst van het Koninkrijk van God. Die steen vermorzelde het grote beeld, totaal. De uitleg over die steen die Daniël aan koning Nebukadnezar geeft luidt: *Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan*”. In de uitleg over het “parallel” visioen dat Daniël zelf later ontvangt wordt hem, Daniël, verteld: *“En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste; zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen”*.

Dan zal onze redder, de Heer Jezus Christus zijn kracht tonen waarmee Hij alles aan zich zal onderwerpen...”naar Fil. 3:20,21.

We worden niet alleen geconfronteerd met wereldse mondiale schuddingen, maar ten diepste met eeuwige geestelijke schuddingen.

Amen