

Categorie 9 - Eindtijd

Cat.9 # 1 De opname van de Gemeente.

We kregen een vraag over wat wij geloven/denken over de opname van de gemeente. Naar aanleiding daarvan delen wij hier iets van wat wij daarvan menen te begrijpen.

De opname gaat gebeuren, want het staat in de Bijbel. Maar we moeten wat erover in staat wel goed lezen, en ook in relatie zien met Bijbelgedeelten die soms lijken over geheel andere dingen te gaan. Tegelijk willen we zeker niet stellend spreken: zo is het, en alle andere visies zijn onjuist.

In Matt 24, Mark 13, Luk 21 en Openbaring staat vrij uitvoerig beschreven wat ons vóór het einde te wachten staat, op geen stukken na volledig of gedetailleerd, maar het geeft een "flow", een zeker verloop der dingen; het is niet in de vorm van een draaiboek aan de hand waarvan je God kunt voorrekenen wat er nu moet gebeuren, of narekenen of hij het wel precies doet.

Maar er komen bijvoorbeeld zinsneden in voor (ik volg even de tekst in Matt 24 in de NBG) als: ...want dat moet eerst geschieden, maar het einde is het nog niet...dit is het begin der weeën. Dan... en dan...en dan zal het einde komen...wanneer- -laat dan wie in Judea zijn...een grote verdrukking...Terstond na de verdrukking...En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, en zullen alle stammen der aarde de Zoon des mensen zien verschijnen....

Je ziet: er is sprake van een volgorde die Jezus aanreikt, zodat we niet zullen vrezen en wanhopen: dit alles moet geschieden en Jezus KOMT terug, zoals beloofd. Hetzelfde geldt voor Mark 13, Luk 21 en Openbaring 14. De wederkomst van Jezus zal dus zichtbaar zijn voor "alle stammen der aarde". We weten niet hoe het zichtbaar zal zijn. Via internet? We denken het niet. Jezus woorden geven aan dat het zichtbaar zal zijn aan de hemel. Dat suggereerde de engel na de hemelvaart ook, en daar houden wij het daarom op, ook al snappen we (nu nog) niet hoe dat kan. Maar die wederkomst/terugkomst is de inleiding van het vrede-rijk of millennium! Dit wordt vaak niet onderkend. (De periode na de terugkomst zal ook voor veel mensen helemaal geen vrede-rijk zijn.)

Tot rond 1850 is deze visie op de komende gebeurtenis door veel van de theologen aanvaard. Maar ook door velen afgewezen. Ook is door en na Augustinus het in het OT aangekondigde vrede-rijk vergeestelijkt of toegepast op de Gemeente, met uitsluiting van de Joden (de vervangingstheologie). Ook: het woord eindtijd wordt in de Bijbel niet gebruikt zoals veel mensen het nu gebruiken. Jezus zei: het is nog niet *het einde*. Het woord 'eindtijd' op die manier gebruikt is dus eigenlijk misleidend: De periode boven aangeduid is niet zo zeer de "eindtijd" maar de wereldschokkende overgangstijd van de wereldse éénwereld-regering naar de eenwereldregering die God altijd bedoelde, nl. het vrede-rijk dat veelvuldig is aangekondigd door de OT-profeten, voor Israël, (en voor de volken die ernaar verlangen) op aarde! Het is niet zozeer een hemels rijk, maar een ("geestelijk ") RIJK MET OPEN HEMEL, even politiek als Babylon en Rome en de VN en ISIS, maar nu vanuit God en geregeerd door Jezus, vanuit Jeruzalem (Jes. 2: 3,4; Micha 4: 1-5), vol met wonderen en gerechtigheid! (N.B. de, inmiddels overleden, president van Israël, Perez, heeft gesuggereerd dat er een éénwereldregering komt, met als regering de VN onder leiding van de secretaris-generaal van de VN en als zetel Jeruzalem. Het is duidelijk dat dat een wereldse antichristelijke éénwereldregering zal zijn, als die er (nog) zou komen.)

En wat zegt de Bijbel nu over de opname?

Opnieuw: het staat in normale taal in de Bijbel, dus zal het gebeuren.

Paulus stelt dat het komt, maar zonder ook maar een hint naar een "draaiboek". Hij zegt gewoon: er komt een teken, een bazuin, en opeens gaat de Gemeente de bruidegom tegemoet. We moeten ons dus afvragen waar dit ene moment in het grotere "draaiboek" past. Het "draaiboek" Openbaring biedt een, duidelijk (?), aanknopingspunt: Openb. 14:14-21: we worden opgenomen. Gaan we de bruidegom tegemoet om hem binnen te halen en zodat Hij als koning zal regeren/ of om in de hemel te zijn terwijl de bruidegom op aarde als koning heerst? Dat is niet geheel duidelijk. Het kan zijn, en daar is ook wel een reden voor, dat die oogst of die opname NA de grote verdrukking zal plaats vinden. De gemeente moet, denken wij zelf, wel eerst 'door het vuur' heen klaargemaakt worden om hun ZEER HEILIGE BRUIDEGOM te ontmoeten. En een gemeente die zo weinig bidt om de wederkomst, die zo'n zwakke en weifelende theologie over de wederkomst heeft, een gemeente waarin zich zoveel onheiligheid en wereldgelijkvormigheid voordoet en die zo weinig voorbereid lijkt op het lijden om Christus' wil, is, denken wij, gewoon niet klaar voor een opname, is nog niet door loutering

geheiligd en gereinigd om bij Haar bruidegom te komen. (Wij horen ook bij de gemeente die gereinigd moet worden om bij haar bruidegom te mogen komen).

Uit de gelijkenis van de tien maagden die wachten op de bruidegom geeft Jezus ook aan dat er een oproep gehoord wordt (van een andere groep dan die tien!) om de bruidegom tegemoet te gaan. Dat suggereert dat er bij Zijn terugkomst wel een groep is die Hem tegemoet gaat, of die verkondigt dat de Bruidegom er aan komt. Maar onder degenen die op hem wachten is er ook een groep die er niet voor klaar is en die buitengesloten wordt. Dat is net zo'n ernstige boodschap als dat er een groep is die Hem tegemoet gaat.

Nadat de bruidegom, Jezus, als Koning der koningen geregeerd heeft, 1000 jaar, komt er een verandering naar het rijk dat geen einde heeft. Maar dat is een ander onderwerp.

Dit is natuurlijk geen complete theologie maar een kort overzicht van onze gedachten.

Naschrift van Helene: Ik zag (internet) het onderwijs van een Joodse leraar over The mystery of the Rapture. Ik weet niet hoe het programma heette. Maar hij gaf m.i. een hele goede uitleg over dit onderwerp. Een aantal aspecten zijn denk ik meer verhelderend dan wat wij schreven. (Kijk, luister, lees en laat uw overtuiging vormen). En uw hoop en verlangen groeien.