

Profetie, profeten, profeteren

Door Helene Bos

Bijna een derde van de Bijbelse boodschap bestaat uit profetieën. We begrijpen dat het enorm belangrijk is dat we begrijpen waarom God gebruik maakt van deze gave aan Zijn volk en aan de Gemeente van Jezus Christus. In onze tijd treden er waarzeggers op (en witchdoctors, en shamanen etc), mensen die zeggen de toekomst te kunnen voorspellen. De Heer wil ons niet onwetend laten over hoe we kunnen onderscheiden tussen waarzeggerij en profetie. En Hij geeft ons aanwijzingen uit Zijn eigen Woord.

Een onderwerp waar veel profetieën over spreken is de terugkomst van Jezus Christus. In vergelijking met elke profetie over de eerste komst van Jezus, las ik, gaan er zeven profetieën over de terugkomst van Jezus. Kennelijk vindt God het zeer belangrijk dat we daar goed over geïnformeerd zijn. Het duidt ook aan dat we het onderwerp bepaald niet achteloos terzijde kunnen leggen. Maar ook andere onderwerpen waar de profeten over gesproken hebben moeten we proberen te verstaan. **Paulus** zegt in Romeinen 16: 25,26 dat God ons **door de Schriften van de profeten tot gehoorzaamheid en geloof wil brengen.**

De boze heeft er in zijn strijd om de mensen in zijn web te vangen door de surrogaat en valse profeten voor gezorgd dat er in vroegere maar ook in onze tijd **barrières** bestaan om naar de profeten te luisteren.

A- Hoe kunnen we verstaan wat de Bijbel leert over de onderwerpen die God zo belangrijk vindt dat Hij profeten laat opstaan om daarover te spreken?

En ook wanneer God het zo belangrijk vindt dat Hij zoveel profetieën over bijvoorbeeld de terugkomst van Jezus geeft dan begrijpen we dat Hij ook wil dat we ze begrijpen, en op de relevante tijd.

Het is dus ook van belang dat we uit de Bijbel begrijpen wat er met " profetie" bedoeld wordt.

Ook al omdat er in onze tijd mijns inziens dikwijls te gemakkelijk genoemd wordt dat iemand een profetie heeft uitgesproken of gekregen. Ook dat leidt tot verwarring.

In de profetieën ligt de nadruk weinig of niet op geïsoleerde gebeurtenissen, maar wel op de God die spreekt en die de geschiedenis kent van eeuwigheid, en die overziet en ook gepland heeft.

Hij weet van te voren wat gaat gebeuren. Daar kunnen wij niet bij, maar dat vertelt God over zichzelf. Het is daarom van belang om **de profetieën te lezen tegen de achtergrond van de hele openbaring.**

Als we niet goed begrijpen wat profetie is zullen we gemakkelijk de mist ingaan bij het duiden van de profetieën , bijv. over de wederkomst van Jezus. Of over profetieën over landen, steden, rijken, in/en de toekomstige tijd.

B-a Wat is profetie?

Een weersverwachting is geen profetie. Dat een student die niet studeert waarschijnlijk zakt voor zijn examen ook niet. Een goed bedoelde bemoediging is mooi, lief, maar niet per se een profetie. Er is iets nodig om het een profetie te laten zijn:

In een boek van een theoloog die er veel over gestudeerd en geschreven heeft, Walter C. Kaiser, Jr. geeft hij een mooie definitie van wat profetie is.

"Als een wonder van kennis, is het een bekendmaking of voorstelling van iets dat in de toekomst ligt, die niet door menselijke wijsheid ontdekt of berekend kan worden".

Zelf voeg ik hier aan toe wat we in Openbaring 19: 10 lezen:

• Daar lezen we dat het getuigenis van Jezus zelf , wat Hij zegt, de Geest is van profetie. Mensen spreken dan uit, op aarde, geïnspireerd door de Geest van God, wat in de hemel gebeurt en/of wordt/is besloten. Dat is wonderlijk.

• In profetieën zien we ook vaak geestelijke en natuurlijke elementen. Bij voorbeeld: Deuter.28: In deze laatste toespraken van Mozes zien we duidelijk die wederkerige relaties. Het kan zijn dat een natuurlijke gebeurtenis een geestelijke betekenis heeft en dan geeft de Heer door de mond van de profeet een duiding aan die door de Heer zelf gegeven wordt. Het kan ook dat geestelijke boodschappen in de wereld uitgewerkt worden. Maar ook dan kunnen wij niet impulsief op onze rationele verklaringen afgaan om een betekenis te geven.

. Ik geloof zelf dat wanneer er in een boodschap of een woord dat wordt gegeven geen relatie is tussen hemel en aarde, we niet te maken hebben met profetie.

God kent de toekomst. Wat de profeten delen heeft dikwijls te maken met **Gods geheimenissen**.

Bijv. over

het geheimenis van Christus in zijn lichaam, dat is de gemeente, dat eeuwen en geslachten verborgen is geweest, Col. 1:27

het geheimenis van Christus dat nu (schrijft Paulus) aan de Gemeente door openbaring is bekendgemaakt, dat de heidenen medeërfgnamen zijn medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus, Efeze 3:6-10

het geheimenis van God's verborgen wijsheid (= de H.S.)

enz. We zien ook dat de inhoud van de profetieën zo groot en diepgaand is dat we snappen dat we zeer zorgvuldig met profetieën om moeten gaan.

En de Heer kan, **door de profeten, voorzegen wat er in de toekomst gebeuren gaat.**

B -b. Hoe weten we of de profetie waar is?

De profeet moet het volk hun zonden bekend maken, en mag het volk zelf niet verleiden tot dwaling.

Ezech. 22:28, Hij moet ze ook Gods wil bekend maken Exodus 19:19,20

In het O.T is een duidelijk criterium: komt de profetie uit?

Profeten die profeteerden over de verre toekomst profeteerden ook over zaken die nog in hun leven zouden gebeuren. Kwamen die uit dan waren daarmee de "verre toekomst"- profetieën gevalideerd.

Echte profetie leidt ons altijd naar Jezus toe.

• Hij is het levende woord, *Hij is het die spreekt* door de profeten en in de profetieën.

• Openb. 19:10 zegt dan ook: De geest der profetie is het getuigenis van Jezus. **In de profetie komen we Jezus zelf tegen die getuigt.** Wanneer we Jezus niet tegenkomen in wat iemand zegt dan kan het wel bemoedigend, of waarschuwend zijn (waar we misschien dankbaar voor kunnen zijn) maar dan is het geen profetie.

• Een profetie kan een directe boodschap zijn, maar het kan ook een boodschap zijn die we uit een ander vers moeten duiden. (Bijv. de betekenis van de tronk die overblijft na het vellen van een eik in Jes. 6:13 begrijpen we uit Jes. 11:12-13b.) En: Gen.22:13,14 waar Abraham uitspreekt in geloof dat God zelf zal voorzien in het offer, en waar God zelf in het offer van Zijn zoon Jezus op die berg voorzag in redding voor alle mensen. Het was de ultieme vervulling van die profetie.

B-c Ik heb genoemd dat ongeveer een derde van de Bijbel uit profetieën bestaat. Het is belangrijk dat Gods kinderen die op zijn tijd wel gaan begrijpen. Dan is de vraag: Hoe duiden we profetieën?

We hebben de verlichting door de HG nodig en mogen ook praktisch-analytisch naar de teksten kijken.

Enkele richtlijnen daarvoor die we met ons denken kunnen begrijpen:

1e **Niet alle profetieën die we in de Bijbel lezen gelden voor iedereen.** (de duiding door Jozef van de dromen van Farao waren voor een specifieke tijd in de geschiedenis van Egypte).

• Vrij veel profetieën zijn **voor specifieke personen, of specifieke groepen**, landen of steden.

Die zijn niet uitwisselbaar. De profetie van Jakob voor Judah was niet voor Ruben. Een profetie voor Damascus kun je niet zomaar toepassen op de VS of Frankrijk. Tenzij de Heer dat specifiek aanduidt

en het getest en bevestigd is. Zo kan een Schriftwoord voor een bepaald persoon of een bepaalde situatie in de Schriften, door Gods aanwijzing, een Rhema-woord worden voor iemand, of een land of een stad. **Maar ook hierin moeten we dat wel van de Heer begrijpen.** Er zijn regelmatig mensen geweest die, na het lezen van Jozua 6:14, "hun stad" gingen innemen door er zeven dagen omheen te trekken. Misschien waren er die het op aanwijzen van de Heer deden en dan konden ze na kortere of langere tijd ook opmerken, dat ze het goed gehoord hadden. Maar ik denk niet dat het effect had als ze het op eigen initiatief deden (ook al is dat niet verkeerd, maar dan is het niet profetisch).

•De profeten zelf **vroegen zich niet zelden af op welke tijd hun profetieën sloegen.** 1 Petrus 1:10,11. Bijv. wat heeft David gedacht toen hij Psalm 22:18 profeteerde?

In de ontvouwing in de tijd kunnen Gods kinderen meer begrijpen van de gebeurtenissen of de tijd waarover de profeet sprak. bijv. Jes. 9:6 over de geboorte van Jezus. Soms geeft de tekst zelf een aanduiding: Daniël: 12:9.

2e Schriftgedeelten met aanduidingen als "op die dag", "te dien tijde" gaan niet allemaal over dezelfde tijd. Dit is heel belangrijk, omdat we anders gemakkelijk voorzeggingen verkeerd begrijpen.

•Voorbeeld: In Jesaja 11 profeteert Jesaja over diverse tijdsperioden binnen 3000 jaar! Over een periode van toen hij zelf leefde, ongeveer 700 voor Chr., tot het einde van het Vrederijk dat gevestigd wordt wanneer Jezus terugkeert is.

Zie Jes. 11 vers 1, profetie over de geboorte van Jezus (700 jaar later), dan Jes.11 vers 2,3 : Jezus als volwassen man nadat hij gedoopt is in de HG. Vers 4: Hij is de rechter die eerlijk vonnist, een paar duizend jaar later. Hij zal de aarde oordelen, vs.4b-6 Een dan beschrijft Jes. hoe het zal zijn, wanneer Hij 1000 jaar koning is, vs.6-10. ,Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Vs. 10: Op die dag..., vs.11: Op die dag..., vs. 12: Dan ...In die tijd zal ook Efraïm niet meer afgunstig zijn op Juda en is Juda niet meer vijandig t.o.v. Efraïm. In H.12 lezen we dan : "Op die dag zul je zeggen:" en dan komt er het loflied omdat Gods toorn over Israël en Juda over is en God hen vertroost.

Het is een prachtig loflied en Israël zal het zingen, eens. Wanneer de aarde vervuld is met de kennis van de Heer. En de Heer een vaandel opgeheven heeft voor de volken.

Elke keer wanneer er staat "op die dag", "in die tijd" enz. moeten we kijken wat er over die dag of die tijd gezegd wordt. De belofte die God geeft voor "die dag" of "die tijd" mag ons bemoedigen. Maar we moeten die profetie niet klakkeloos zo maar aanhalen alsof de tijdsaanduiding er niet toe doet.

We zien hieruit dat we

3e Niet elke profetie willekeurig kunnen toepassen.

• We moeten ons daarom vaak **afvragen: over welke tijd spreekt het Woord door de mond van de profeet ?**

- Jezus ging zelf heel zorgvuldig om met profetieën, ook als ze over hemzelf gingen.
- Voorbeeld Jes. 61: 1 en 2. De rest leest Hij niet.
- Hij sluit het boek en geeft het terug:
- omdat de tijd voor de vervulling van het vervolg nog niet aangebroken was!

We moeten bidden om te kunnen onderscheiden over wat de Heer ons wil onderwijzen.

. Laten we daar ook voorzichtig mee omgaan. Paulus roept de mensen in de gemeenten aan wie hij schrijft op om te streven naar de gaven van de Geest, en vooral naar het profeteren. 1Corinthiërs 14: 1-5. Er zijn in de geschiedenis ook regelmatig breuken in Gemeenten ontstaan omdat er geëxalteerd met "profetieën" werd omgegaan. En zo moeten we niet allerlei mensen die iets bemoedigends over iemand uitspreken, hoe goed dat op zich ook is, een profeet noemen. De Bijbel noemt iemand een profeet die het *ambt* van profeet bedient, ook als zo iemand nooit profeteert, maar het *is*. Kijk naar Mozes, als leider van het volk Israël. Naar Jesaja die de toekomst van zijn volk moest *uitleven*,

waaronder drie jaar ongekleed lopen, naar Jeremia die in een put gegooid werd. Laten we kijken naar de levens van degene die de Bijbel zelf profeten noemde. Wanneer we lezen over de O.T. profeten dan zien we in hun leven dat ze het *zijn*. En dat geldt denk ik ook over veel martelaren na de komst van Jezus, de Profeet, bij uitnemendheid, die om hun geloof vervolgd en gedood zijn.

Laten we dankbaar zijn voor de zorg die onze trouwe Vader in de hemel in Zijn Woord aan Zijn Gemeente geeft, zodat we niet onwetend in deze wereld staan.