

Cat. 9 Uitzien naar het Millennium

Door Helene Bos.

Wat kunnen we verwachten van de tijd vóór het Millennium?

We moeten ons, in de eerste plaats, realiseren dat de tijd voordat Jezus terugkomt een zware tijd zal zijn. Voor alle mensen, maar heel zeker voor het volk Israël en voor de Gemeente van de Here Jezus, Zijn bruid.

Soms geef ik hierbij voorbeelden in onze tegenwoordige tijd.

Jezus zelf, de ultieme profeet, spreekt daarover, in Matth.24: 21; Mark.13; Lukas 21

Voorafgaand aan de wederkomst zullen er **veel moeiten zijn**:

- Er komen **misleidingen**, ook door "Christus-figuren",

- Er zullen **oorlogen komen en we zullen horen over geruchten van oorlogen**, (denk aan aanvallen op Israël, maar ook aan N-Korea, Syrie,)

-er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen (met tsunamies)

- Zij zullen **u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden**, (denk aan Pakistan, N-Korea bv.); **velen zullen ten val komen** en zij zullen **elkander overleveren en elkander haten**.

-Matth. 24:11-12 Er zullen **valse profeten** optreden, met o.a. boodschappen die de **wetsverachting** doen toenemen en waardoor **de liefde van de meesten zal verkillen**.

-Matth. 24 : 15 De gruwel der verwoesting, waarover Daniël sprak, zal geplaatst/neergezet worden (ik denk dat dit te maken zal kunnen hebben met de Islam).

- Paulus 2 zegt in 2 Thess. 2:1-4 : **eerst moet de afval komen** en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

-Vs 21 **-Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal**. Zie ook Daniël 12:1-2 en Openb. 12 , Jezus refereert daar aan in Matth. 24: 21-22. Deze verdrukking overtreft alle gruweldaden die er in de geschiedenis plaats hebben gevonden.

Vs 22: doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

--Michael, de grote vorst die de kinderen van Daniels volk terzijde staat, zal opstaan. Hij strijdt tegen de draak en zijn engelen.

De draak wordt uit de hemel gegooid en dan wordt er geproclameerd : Openb.12:10-12

Deze profetieën van wat we moeten verwachten onderschrijven wat Paulus schrijft in

-- 2 Timotheus 3:1-5 dat**er in de laatste dagen zware tijden** zullen komen.

-Lukas profeteert in H21: 22: "Want in die dagen wordt de straf voltrokken , waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan"

Dit is voor Israël een heel ernstige waarschuwing. Maar wij moeten dit ook tot ons door laten dringen, om er op voorbereid te worden.

Op grond van o.a. deze woorden van Jezus zelf geloof ik niet dat de Gemeente al opgenomen wordt vóór die verdrukking.
(als we op de inhoud van deze waarschuwingen letten zien we dat een aantal ervan merkwaardig zijn wanneer de gemeente al opgenomen zou zijn).

--Hoe begrijpen we de toevoeging in Lucas 21:20-36. **Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is.**

Deze voorzegging sluit aan bij O.T. **Jes. 36-37.**

Na een aantal profetieën over de tijd voorafgaand aan de komst van de koning die in rechtvaardigheid oordeelt, en waarnaar het volk gaat verlangen, is dit niet enkel geschiedbeschrijving. Die staat al in 2Kron.32:1-vv en 2 Kon.18: 17-vv. Maar op deze plaats en in deze kontekst zijn deze hoofdstukken een voorzegging van het beleg van Jeruzalem in de tijd voor Jezus' wederkomst. Zacharia 12 profeteert dat wanneer Jeruzalem wordt belegerd ook Juda onder de voet gelopen zal worden. In die profetie lezen we een aantal fantastische beloften voor "op die dag". Het zijn duidelijk voorzeggingen van wat God zal doen, in /rondom de tijd van Jezus' wederkomst.

--De mensen leven in die tijd voorafgaand aan de wederkomst alsof God niet bestaat of totaal irrelevant is. Matth. 24: 37 : Zoals het was in de dagen van Noach, en Lukas 17:28: zoals in de dagen van Lot : God speelde toen geen rol meer in het leven van de mensen. Is dat in onze tijd ook niet bij velen het geval?

--Jezus noemt in Lukas 21:25: En er zullen **tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, de machten der hemelen** zullen wankelen. De machten der hemelen kunnen ook de afgoden zijn. Bijv. de stier Taurus die bij de New York Stock Exchange staat en nu ook bij veel banken in ons land, is een afgod. De vrijmetselaars geloven dat die stier hen voorspoed en welvaart brengt. Het is een (demonische) macht aan de hemel.

--In Jesaja 24 -27 profeteert Jesaja apocalyptische profetieën.: --Er komt een periode dat de aarde treurt, verwelkt. 24:1 Zie, **de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.** De aarde is ontwijd en bevuild door haar bewoners, Jes. 24. Moeten we hier denken aan alle gepraat over de klimaat crisis, en dat alles duurzaam moet zijn? Goede zorg voor de schepping is een opdracht, dat geloof ik. Maar onder het praten over duurzaamheid en de zorg voor het milieu ligt, door de VN gepromoot, **een afgoderij met de aarde, het milieu.** De aarde wordt daarin gezien als een godin, moeder aarde, Gaia, die gediend moet worden. Dat is afgoderij die de aarde ontwijd, en bevuilt. Dit is een onderwerp apart. Maar **verafgoding van de aarde roept een vloek op over die aarde.**

-- **Er rust een vloek op de aarde, omdat ze de wetten hebben overtreden en het eeuwig verbond verbroken.** Jes. 24. God heeft Zijn inzettingen gegeven en Zijn ordeningen, waarbij Hij onderscheid maakte tussen mens en dier en dier en plant, en Hij stelde de grenzen tussen de soorten vast.

In onze tijd vindt er vermenging plaats van dierlijke en plantaardige genen, maar ook van menselijke en dierlijke genen. Het laten uitgroeien van menselijke cellen in dierlijke lichamen is, met een wetenschappelijke "goede" medische reden, een overschrijding van die wetten

en hun grenzen. In Groot Britt. waren er ongeveer tien jaren geleden al meer dan 100 embryos van dierlijke en menselijke eicellen en sperma "gefabriceerd". Dat gaat rechtstreeks in tegen Gods scheppings- inzettingen. Maar ook het homo-"huwelijk" doet dat. Even als de pogingen om de Yogyakarta Principles (waarbij iedereen volkomen vrij zal zijn om *elke* seksuele lust uit te leven die iemand op die dag maar wil) door de VN tot een mensenrecht te laten verklaren overschrijdt Gods instellingen op een gruwelijke manier. (Tot nu, najaar 2018 is dat nog niet gelukt, maar de druk van NGO's bij de VN is groot).

--Lukas 21: 27 **Beschrijft: En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.** (Elke zog. "christus" die niet aan deze beschrijving voldoet is een valse christus; Hoe herken je die: 1 Joh.4:1-3).

--Lukas 21:28 **zegt: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.**

--Lukas 21 :29 geeft nog een ander kenmerk: Let op **de vijgenboom en op al de bomen**. Bomen zijn in de Bijbel vaak symbolen voor volken. Dat de vijgenboom uitloopt duidt niet perse op de oprichting van de *staat Israël*, maar het duidt wel op de terugkomst van het *volk Israël*. Ook *veel andere* volken zullen onafhankelijk worden. Dat zien we ook in onze tijd gebeuren.

Maar Lukas zegt: als je dat ziet dan weet je dat het Koninkrijk van God nabij is. .

In Openbaring 20 wordt zes maal een periode genoemd van duizend jaren. Die periode noemen we wel het Millennium. Dat is verbonden met **die duizend jaren**.

In de Bijbel lezen we vrij veel over die periode, waarin de dingen staan die Jezus ook voorspeld heeft. In het boek Jesaja lezen we veel over die tijd, soms op onverwachte plaatsen. Maar bij elkaar leren we over Israël, over de andere volken, over oordeel en over bekering en herstel. Ik probeer overzicht aan te brengen.

Er zal Oordeel komen.

Uit bijv. Jes.11 weten we dat "**de wortel van Isaï**" **ook als rechter** zal komen. Bij Zijn eerste komst in de wereld trad Jezus niet als rechter op, maar bij Zijn terugkomst naar deze wereld komt Jezus wel om te oordelen. Ook dat hoort bij de verwachtingen voor die/deze tijd.

- Jezus komt met een oordeel over de wereld en de volken. Paulus: 1 Cor. 3:11-15 **Ieders werk komt aan het licht**. Hij zal oordelen. De volken van de wereld zullen leren wat gerechtigheid is wanneer Gods oordelen over de aarde gaan.

- Over de boze geesten en de koningen op aarde, Jes. 24:21. Over de afgoden, Zach.13: 2.

• Over de valse profeten, Zach. 13:2 en de onreine geest die het land bezoedelt.

• Over de hoogmoedigen, over hen die zich verheffen tegen God, Jes. 2: 11,12.

• De HERE zal bezoeking brengen over de Leviathan, Jes.27:1

• Babylon wordt geoordeeld, Jes. 47; Openb. 16: 19; 17:1; JES.21:9; Jer.51

Het Millennium is, begrijpen we ook uit de profetien, niet voor iedereen het Vrederijk. Het is ook niet zo maar Sion.

In Openbaring 20 wordt zes maal een periode genoemd van duizend jaren. Het Millennium is wel verbonden met **die duizend jaren**.

•We begrijpen van de Here Jezus zelf dat die tijd zeer ingrijpen zal zijn .

• **Joël 1:** Het volk Israël wordt opgeroepen zich te bekeren, en te bidden tot God. Er komt oordeel over hen in Israël die zich niet bekeren, Jes. 10: 22.

•Jesaja 10 zegt dat een rest zal terugkeren tot de machtige God, en dat God de besloten verwoesting over het land zal uitvoeren.

Mijn indruk is dat het hier gaat over de "afrekening" met de ongehoorzamen in Israël. Degenen die terugkeren keren terug tot God zelf, dat is maar een klein deel van de velen.

Het kleine deel zal de Heer dienen en David de koning die God over hen heeft aangesteld. En: God zal hen uit het verre land bevrijden, het volk van Jakob keert uit ballingschap terug en zal in vrede leven.

Hosea, 3:4, profeteert: Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, offer en gewijde steen, efod of terafim. **Daarna** zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here hun God zoeken, en David hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil-**in de dagen der toekomst**. Jer. 30:8-9; Ezech. 36:24, 25 (dan -28!)

Zach. 12 12:10, De Heer zal ...uitgieten de Geest der genade en der gebeden...zij zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben.

God bemoedigt ook in die dagen van berouw. In **Jesaja 57 :15, 16** Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch zelf de levensadem heb gegeven.

Op de heilige berg, Sion, zal God, nog weer later, een verbond sluiten met alle volken (d.w.z. met de overblijfsels), Hij zal daar hun *bedekking wegnemen*. En ze zullen hun Verlosser kennen Jes. 25:6,7. De aarde brengt het bloed dat op haar vergoten is aan het licht, Jes. 26:21 (zien we nu al gebeuren).

Jes. 27:1,2, Er gebeuren twee bijzondere dingen in (ongeveer) dezelfde tijd:

- De HERE brengt bezoeking over de Leviathan, Satan. Hij doodt het monster in de zee.

Babel, Babylon wordt geoordeeld. En tegelijkertijd:

Er is een wijngaard die bruisende wijn voortbrengt: er is een opwekking onder het volk Israël en Juda.

-De volken zullen *dan* die wortel van Isäi zoeken, vs.10, Jes.2

-Er zal geen kwaad noch verderf gesticht worden op heel Gods heilige berg. Jes. 65:25

- en naar dat licht (=Jezus) opgaan, en koningen (=leiders) naar die stralende opgang.
- De rustplaats die Hij verschaft zal heerlijk zijn.
- De aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, Jes.11: vs.9
De rustplaats die Hij verschaft zal heerlijk zijn.

•Wat te verwachten voor Israel?

Jes.59:20,21

Als Verlosser komt de Heer voor Sion, en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren.

De HERE verlost Jeruzalem, met zijn puinhopen.

Jes. 60: 2,3 Terwijl duisternis de aarde bedekt zal over Israël de HERE opgaan, en zijn heerlijkheid zal over hen gezien worden.

-Dan zal God de rest van Zijn volk vrijkopen uit allerlei landen, Jes. 35:10, Jer. 32:37.

-het volk van Jakob keert uit ballingschap terug en zal in vrede leven.

-Er zal een heerbaan zijn voor de rest van het volk, om van Assur naar het rijk te komen, Jes. 11:16; 19:23.

- De Here is (ook in die tijden) een sterkte voor de geringe en voor de arme die benauwd is, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen de hitte, Jes. 4: 5,6 en Jes. 25: 4,5.
- De duivel kan dan de volken niet langer verdrukken, Jes.14: 4
- Veel mensen werpen hun afgoden van zich, en richten hun blik op hun maker, Jes. 2:18, 20; Jes. 17: 7,8

- De macht van de kleine hoorn (islam ?) wordt verbroken, niet door mensenhanden; Daniel 7,8
- Het Vrederijk breekt aan, de wolf zal verkeren bij het schaap, Jes.11 , Jes. 65:25

Wanneer Jezus terugkomt, de God-mens , nu als de Koning der koningen houdt het leven niet op:

Jes. 32:3.8 -De ogen der zienden zullen *niet meer verblind* zijn, de horenden zullen opmerken; onbezonnenen zullen inzicht en kennis verkrijgen, stamelaars zullen goed kunnen spreken, communiceren. De dwaas wordt doorzien, hij wordt niet langer als nobel gezien (Clinton); Prinsen regeren met recht.

Jes. 35: de komende glorie van Sion; vs. 3-10

Jes.33 -Degene die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt, geen afpersing pleegt, geen moordplannen wil horen, zijn ogen sluit om het slechte niet te zien, die **MAG DE KONING IN ZIJN SCHOONHEID AANSCHOUWEN!**

--Hij is onze rechter, onze wetgever en onze koning.

--Er zal een gebaande weg zijn, een heilige weg, Jezus is DE WEG. , Jes. 35: 8,9

Jes. 33:24 Niemand in Sion zal zeggen: ik ben ziek, en de zonden van die daar leven zullen worden vergeven. Jes.65:20 geen kind zal jong overlijden, maar pas als 100-jarige (er overlijden nog wel mensen>>>>dit is geen profetie over de hemel)

Jes. 61 **In het "Jaar des welbehagens"** is er,

- Een blijde boodschap voor ootmoedigen

-Verbinding voor gebrokenen van hart,

-Vrijlating voor gevangenen (= ook bevrijding van demonie, gebondenheid, verslaving),

-Troost voor treurende, de treurende van Sion krijgen hoofdsieraad i.p.v. as, vreugdeolie en een lofgewaad. Rouw en een kwijnende geest zijn voorbij.

-De puinhopen en kapotte steden worden herbouwd, er is dus bouw-activiteit en (mooie!) stedebouw . Jer.36:36; Jes. 61: 4;5 Jes. 65:22

-Vreemdelingen (wij?) doen aan veeteelt, wijnbouw en landbouw (maar geen genetisch gemanipuleerd voedsel)."Farming Gods way".

-Er wordt eerlijk recht gesproken, er worden (eerlijke) zaken gedaan,

-Jes. 25:1 De HERE volvoert raadsbesluiten uit een ver verleden.

>>>We mogen Hem smeken ons te horen als we ons verootmoedigen, Jes. 64

Kortom: Het leven houdt dus niet op. Alles wordt wel anders, onbegrijpelijk anders.

We kunnen nu ons daarop voorbereiden (zij het beperkt, het zal verder verlost worden).

Dat zullen ook de werken zijn die de gelovigen die (van nu aan) in de HERE sterven navolgen, Openb. 14:13

Zijn wij er dan bij? Wanneer we ons er niet naar uitstrekken zullen we er zeer waarschijnlijk niet bij zijn. Er zijn zo veel beloften voor de toekomstige tijd dat we ons daar echt in geloof en gebed naar mogen uitstrekken. Mag de Heer onze harten verlangend maken.

Yes, I will run the race, till I see your face.

Openbaring . 22: 17

Nawoord en bemoediging:

In diverse landen hebben zich op acht “Bepalende Levensgebieden” zog. “task forces” gevormd waar deelnemers zoeken Gods weg te vinden vanuit de vraag: hoe wil Jezus dat we daar vorm aan geven?

Er zijn acht “Bepalende Levensgebieden” die de maatschappij sterk beïnvloeden.

- Zakenwereld
- Gezondheidszorg
- Gezin
- Kunst / amusement
- Onderwijs / wetenschap
- Overheid / politiek
- Kerk
- Landbouw

We kunnen het “pilot projects” voor het Koninkrijk noemen.

Ik geloof dat het Bijbelvers Openb. 14: 13, 14 slaat op deze werken. De werken die de gelovigen die in de HERE sterven navolgen, (n.b. van *nu* aan)

Zijn wij erbij? Laten we daarom bidden en ons er naar uitstrekken.

Helene Bos