

Cat.7 #7 Topconferenties (TC's) in de Bijbel gaan ook over de volken

Door Pieter Bos

Bij "top"-conferenties gaat het om mondiale macht, niet alleen om Babylonische macht, maar ook om Gods macht en Gods vrede-rijk.

Op topconferenties (TC's) ontmoeten wereldleiders elkaar. Ze

- zetten zich in om de wereldproblemen op te lossen
- verbeelden zich dat de oplossing van wereldproblemen van hen afhangt
- trekken de oplossing van wereldproblemen naar zich toe
- domineren/blokken de oplossing van wereldproblemen.

TC's: het gaat om mondiale macht; met mondiale gevolgen

Worden in de bijbel ook TC's vermeld?

Dan gaan die zeker over de TC, in Babylonische spraakverwarring?

Hier volgen elf "topconferenties" in de bijbel, met opvallend consistente agenda's.

1 TC-God-Babel

"Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen tweebrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan". (Gen 11:5-7)
Éénheid maakt (gevaarlijke) macht; zo had God dat ontworpen.

Deze TC, over de wereldregering van die tijd, mislukt, want één partij verbreekt de eenheid-in-rebellie (De spraakverwarring mag niet worden uitgelegd als zou God geen volken willen. De schepping van talen was op zich een wonder, en talen zijn wonderlijk. God wilde –dus- volken; ze waren al "boom in de tuin van Eden" (Ez. 31:6-8, 18))

2 TC-God-Abraham

"...met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden". (Gen 12:3)

Abraham was nog geen wereldleider, maar werd gekozen: hij zou gezegend worden, vader van vele volken zijn... en door hem zouden de volken gezegend worden.

TC: Het ging uiteindelijk niet alleen om Abraham en Israël, maar ook om de volken; de volken waren er al, maar losgeraakt van God, en via Israël zoekt God hen weer op.

3 TC-God-Mozes-Israël

Bij Mozes' afscheidsrede roept hij God tot getuige en begint dan... over de volken!

"Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël (van de zonen van God), maar voor Israël..." (Deut. 32:8)

TC: De volken waren er al; de behandeling van Israël staat in relatie tot de behandeling van de volken.

4 TC-God-Koning der koningen-koningen

David was een koning-der-koningen, evenals Salomo en Nebukadnezar. Koning-der-koningen was een gebruikelijke politieke figuur, in de oudheid, en ook in onze tijd: Leenheer-leenmannen; Keizer-koningen, de koningin van Engeland was keizerin van India.

David dicht in Psalm 2 een "toneelstuk in vier scènes", over een topconferentie in de hemelse gewesten.

[Scène 1; de koningen] "Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 'Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden'."

[Scène 2: God] "Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen...zijn toorn verbijstert hen: 'Ikzelf heb mijn koning gezalfd'."

[Scène 3: toekomstige koning der koningen] "Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit'."

[Scène 4: huidige koning der koningen] "Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn'." (Uit Psalm 2)

TC: God wil wèl, opnieuw, een verbond met de volken, onder zijn Zoon! (Zoals ontwikkeld in "DE VOLKEN GEROEPEN, een theologie over de volken en hun verlossing".)

5 TC-Twee profeten

Een openbaar debat: Jeremia beschuldigt Hananja er van een valse profeet te zijn.

“Sinds mensenheugenis hebben de profeten die vóór jou en mij hebben geleefd tegen veel landen en machtige koninkrijken... geprofeteerd”. (Jer. 28:8)

TC: profeten zijn er voor de volken! ☒

6 TC-God der goden-Koning der koningen

God wil iets openbaren aan de zittende één-wereldregering. Hij doet dat via een droom. Nebukadnezar vertrouwt de uitleg niet toe aan uitleggers die niet de stem van diezelfde god verstaan. Daniël doorziet dit, maar weet dat hij niet maar namens een of ander god spreekt, maar namens de “God des hemels”:

‘Wijzen, bezweerders, magiërs noch toekomstvoorspellers kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem onthullen. Laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren”. (Dan 2:27-28)

TC: God zelf kondigt een één-wereldregering aan, naar Gods ontwerp, in Gods uitvoering! ☒

7 TC-Satan-Jezus

De topconferentie der topconferenties, gefaciliteerd door de Heilige Geest: Satan ontmoet Jezus.

“Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil”. (Lukas 4:5-6)

TC: De volken zijn de inzet van de geestelijke strijd! Satan, als Overste der wereld”, verkwanselt hier de volken, voor zijn eigen belang. ☒

8 TC-Jezus-Apostelen

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen”. (Mt 28:18-19) Deze topconferentie is een direct vervolg op TC7 van drie jaar geleden, en heeft dan ook het volgende accent:

“NU, na het kruis, is MIJ gegeven alle macht in de zichtbare en in de onzichtbare wereld, is hij niet langer “overste der wereld”, maar is MIJ gegeven een Naam boven alle naam. Maar de volken weten dat nog niet, daarom, ga dus op weg en breng ze, van onder zijn gezag, onder Mijn gezag.

TC: de Gemeente is er (niet voor zichzelf, maar) voor de “oogst van de volken”! (Voor een toepassing zie “GOD-STAAT VERHOUDING IN DE 21STE EEUW ”. ☒

De “topconferenties”, TC’s, tot hiertoe gaan alle over de volken (stammen, volken, staten, koninkrijken) als kernelement in Gods strategie voor de geschiedenis.

Nu volgen nog drie topconferenties die spelen in de “eindtijd”, d.w.z. in de korte overgangstijd tussen de huidige geschiedenis en de geschiedenis van het millennium, het vreedrijk.

9 TC-Engel-Johannes

Na de 7 zegels, 7 bazuinen, 7 donderslagen, die voorafgaan aan de “dag des Heren”, als de economische, ecologische en politieke chaos mondiaal hun climax bereiken,

“... kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren’.” (Openb. 10:11)

Een TC op dit mondiaal cruciale moment: “NU profeteren!”. Prompt verschijnen en de “Twee Getuigen”, Mozes en Elia, profeten voor de volken, die “de volken pijnigen”. (Openb. 11:10) ☒

10 TC-Engel-volken

Na de “dag des Heren”, de 1260 dagen, met de beesten uit de zee en de aarde en de vreselijke vervolging, net voor de schalen van wraak,

“... zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, aan alle landen en volken, aan elke stam en taal”. (Openb. 14:6)

TC: Een laatste waarschuwing tot de volken. ☒

11 TC-Israël-Gemeente

In Openb. 7:1-8 en 7:9 zien we de gelovigen uit de Joden en die uit de heidenen gescheiden functioneren; evenzo in 14:1 en 14:13. Echter onmiddellijk na de “dag des Heren” zien we ze samen optrekken, zingen de samen:

“En zij [de overwinnaars] zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, DE KNECHT Gods:

'Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer... Vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen?... Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen'." (Openb. 15:3-4)

TC: Het eerste moment dat Israël en de Gemeente samen optrekken, vereren God als... Vorst der volken! Israël en de Gemeente waren er voor de volken! Nu kondigen ze de oogst der volken aan.☞

Topconferenties gaan over de oogst der volken

- Looft de Heer, alle gij volken (vele psalmen)
- Volken zullen opgaan naar Jeruzalem (Jesaja's visioen)
- Maak volken tot mijn discipel (Jezus' grote opdracht)

Zelfs op de nieuwe aarde:

- Volken betuigen Hem in Jeruzalem hun lof en eer (Openb. 21:24-26).

De geestelijke strijd gaat (niet tegen boze geesten, maar) om de oogst der volken.

De Gemeente is er voor de volken, voor Nederland, voor de wereldsteden Amsterdam en Rotterdam.

TC's: In het 1000jarig vrederijk is Jezus Koning der koningen; dat is wereldpolitiek(!) van de (nabije) toekomst☞