

Cat.7 # 5 De andere agenda van de Dalai lama.

Door Helene Bos

Een brief die ik naar het Nederlands Dagblad stuurde, naar aanleiding van een bezoek van de Dalai Lama aan Nederland.

Minister Verhagen ontving vorige week de dalai lama, de hoogste autoriteit van het Tibetaans boeddhisme. De minister nodigde daar ook een aantal religieuze vertegenwoordigers bij uit, die op deze manier de dalai lama konden ontmoeten. In een kerk (sic!) legde de lama al de aanwezigen een witte zijden shawl om de schouders. Op de foto in het ND van 6 juni jl. staat de scribe van de PKN met zijn nieuwe shawl. Is zo'n shawl alleen een mooi cadeau?

Het is me in de loop der jaren opgevallen dat de dalai lama dikwijls bij hooggeplaatste personen een witte zijden shawl om de schouders legt. Hij deed het in de negentiger jaren bij wijlen prinses Juliana, in 2000 kreeg de premier van Noorwegen er door hem een omgelegd en in 2001 kreeg Nicole Fontaine, toen voorzitter van het Europees parlement er een door hem omgelegd. Colin Powell kreeg er diverse van een abt in een Tibetaans/tantrisch-boeddhistisch klooster in Nepal. Ik kreeg de indruk dat het wel het favoriete cadeau van Tibetaanse monniken lijkt te zijn, en vroeg me af of er een bedoeling achter stak. De woordvoerder van de PKN, die er vorige week ook een kreeg, had geen idee wat zo'n shawl betekent. Vanwege de groeiende invloed van het Tantrisch boeddhisme in de wereld heb ik me er meer in verdiept en ook geprobeerd te begrijpen waarom steeds weer dit geschenk gegeven werd. Het "gebrek aan kennis", Hosea 4:6, van de religieuze leiders speelde de dalai lama prachtig in de kaart. Hij had dan geen politieke agenda, maar hij had wel degelijk een geestelijke agenda. Dat hadden deze religieuze leiders toch moeten beseffen. De dalai lama wil begrip kweken voor de strijd van zijn volk, ja. Maar hij wil vooral wereldwijd de invloed van het Tibetaans, tantrisch, boeddhisme laten landen, en leiders, en met name de religieuze, onder de geestelijke invloed daarvan brengen. Dat is zijn hoogste prioriteit. Zijn monniken voeren in veel landen rituelen uit die uiterlijk voor velen mooi of interessant lijken maar die een occulte lading hebben en die dat occulte doel dienen. De dalai lama voert zelf op de verschillende continenten de belangrijkste rituelen uit, en wijdt 80% van zijn tijd aan het praktiseren van zijn religie. Daarnaast houdt hij veel spreekbeurten. Die zitten vol met noties die aan het politiek correcte christendom ontleend zijn, en daardoor op velen een goede indruk maken. Maar zou hij vanuit het Tibetaans boeddhisme spreken dan zouden zeker minder mensen onder de bekoring ervan komen. En zouden zijn lezingen kortgesloten worden met de effecten van zijn religie op de maatschappij dan moeten er toch waarschuwingsslampen gaan branden? In de vele eeuwen dat dalai lama's Tibet bestuurden bleef het land behoren tot de armste, meest bijgelovige, onderontwikkelde en vijandigste tegenover het evangelie die er bestaan. Het probleem is dat je niet af kunt gaan op wat deze man zegt of wat hij doet. Hij en zijn lama's gebruiken een schemertaal. De werkelijke betekenis van veel woorden kan iets heel anders of zelfs het tegenovergestelde van wat er normaal onder begrepen wordt betekenen. In de afgelopen jaren hebben mensen die er diep ingezeten hebben hierover geschreven om te waarschuwen dat het tantrisch boeddhisme zo diep misleidend is.

Ook het omhangen van zo'n mooie shawl is heel bepaald niet het mooie gebaar dat het lijkt. De lama's, en zeker de hoogste onder hen, gebruiken de stof om mensen daarmee aan te raken en iets van de geest die in hem/hen woont over te laten gaan op degene die de aanraking ontvangt. *Het gaat om de aanraking.* De stof is het middel, het medium waardoor dat gebeurt. Dat kan ook een vieze lap zijn, maar daar zijn hooggeplaatsten natuurlijk niet erg van gecharmeerd. Witte zijde is een mooie verhulling voor een daad van toverij. Christenen moeten beseffen dat het Tibetaans boeddhisme zeer occult is. En de kracht die in deze lama woont komt uit het rijk der duisternis. De dalai lama had er geen moeite mee dat hij niet door de premier ontvangen werd. Hij kon daar ontspannen over zijn. Zijn doel reikt verder dan de politiek. Hij kon zeer tevreden vertrekken: in één bijeenkomst bracht hij een hele groep mensen die verantwoordelijkheid dragen in kerken, zonder dat ze het beseften, onder zijn bezoedelende, want occulte, invloed. Mission accomplished.

Het erge is dat de religieuze vertegenwoordigers door hun, m.i. onverantwoorde, onwetendheid een gemakkelijke prooi voor de boze waren. Dat is erg voor henzelf, en het is erg voor de gemeenschap die ze vertegenwoordigden en waarvoor ze wel een geestelijke verantwoordelijkheid dragen. Door het zich laten omleggen van die shawl hebben zij in hun positie een deur voor demonische invloeden in hun gemeenschap geopend. Gods woord geeft duidelijke instructies over hoe we met afgoderij en toverij om moeten gaan. Ik hoop dat ze die aanwijzingen voor zichzelf en voor de kerken willen opvolgen. Ook voor deze zonden mogen we naar Jezus gaan, voor vergeving en reiniging. Mogen de voorbidders in die gemeenten en in ons land de toenemende invloed van het boeddhisme in de kracht van de Heilige Geest weerstaan!

Wat de witte shawl betreft: het is geen trofee om trots op te zijn. In het Oude zowel als het Nieuwe Testament lezen we wat met instrumenten van toverij moeten doen: verbranden!

