

Cat.3 # 2 GEBED OF VOORBEDE... VOOR DE STAD!

Samenvatting van bijdrage onderwijs voor Stadsgebed Utrecht, sept 2005.
door Pieter Bos, Stads-/Regiogebed Nederland.

1. DE VERHOUDING GEBED – VOORBEDE

| | |
|-----------------|---|
| Gebed | is bidden volgens ONZE agenda: "Geef ons heden ons dagelijks brood" |
| Voorbede | is bidden volgens GODS agenda: "Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede" |

Jezus leert ons beide.

Ons "**dagelijks brood**" is wat we als mens of bedrijf of gemeente of stad nodig hebben, zoals brood, een partner, gezondheid, werkgelegenheid, vrede. Je kunt het zelf nodig hebben, of je weet dat je buurman, je baas of voorganger, je bedrijf of stad of je gemeente zoiets nodig heeft. Het is onze menselijke agenda. Bid er om in eenvoud. God weet dat je het nodig hebt, of dat je baas of stad het nodig heeft; Hij wil het geven in Zijn wijsheid. Maar **Gods agenda** is iets heel anders. Het is niet tegengesteld; het is niet zo dat God eigenlijk ons niet wil geven wat we wel nodig hebben. Gods agenda is zijn grote verlossingsplan, zijn plan om volken tot discipel te maken, zijn plan is om nogmaals, en dan als Koning, op aarde te komen, niet in een achterafland voor 33 jaar, maar in het centrum van de wereld (de wet zal niet uitgaan vanuit Brussel of New York maar van Jeruzalem) en voor duizend jaar, met gerechtigheid.

Gebed vergt de wijsheid te weten wat je nodig hebt, de nederigheid er om te vragen en het geloof in Wie daarin kan voorzien.

Voorbede vergt de volwassenheid van het God kennen en zijn stem kunnen verstaan en zijn woord kennen zodat we ons gaan identificeren met Gods plan (en de ootmoed onze persoonlijke agenda of belang daaraan te onderschikken). Voorbede vergt inspiratie van de Heilige Geest.

Het kan wel zijn dat het luisterende bidden overgaat in geïnspireerde voorbede. Het bidden begint dan met een houding van: "Hoe moet ik daar nou voor bidden, voor die ziekte, die crisis," en al tastend en luisterend hoor je je zelf iets bidden dat niet je eigen gedachte of agenda is.

Voorbede is dus niet onzelfzuchtig voor de burens of de gemeente bidden, **is dus niet** een verlanglijstje voor een betere wereld aan God voor leggen, **is dus niet** voor God of je naaste verzinnen hoe het allemaal beter zou kunnen in de hemelse gewesten.

Gebed voor de bekering van vele zielen of van de burgemeester is een goed gebed, maar het is een gebed, het is niet automatisch voorbede. In Gods plan voor de stad geeft Hij Zijn prioriteiten aan de voorbidders.

2. VOORBEDE

-- VOORBEDE IS **BEMIDDELEN**: Ezech. 22:30, Ps. 106:23, Jes. 59:16: God zoekt voorbidders die op de bres staan tussen Hem en de stad. De voorbidder geeft God gelijk in zijn toorn over de stad en identificeert zich zo met Zijn agenda, maar identificeert zich daarna ook met de stad en smeekt om genade, om de stad te beschermen tegen Gods toorn! God zoekt voorbidders die zo de geschiedenis beïnvloeden!

In Ps. 115 en Ps. 118 komen we tegen: "Dat het Huis Israëls, dat het huis van Aaron, dat zij die de Heer vrezen nu zeggen..." Vrij vertaald staat er dit: Dat Nederland nu zegge tegen God... (maar zij zegt het niet en daarom, als bemiddeling) Dat de Gemeente nu zegge tegen God... (maar die zegt het ook niet en daarom, als bemiddeling) Dat de voorbidders nu zeggen tegen God: wij, Nederland hebben gezondigd, en U bent terecht boos, maar is er ergens nog genade bij U?

-- VOORBEDE IS GOD "LASTIG VALLEN": **Gen 18: Abram 6x: Heer neem me niet kwalijk dat ik u lastigval, en God 6x: natuurlijk niet, mijn vriend. Jes. 62:7: Gun God geen rust, val hem voortdurend lastig! De voorbidder die Gods stem heeft verstaan, inspiratie heeft ontvangen, die mag (en kan) niet ophouden totdat hij/zij het heeft verkregen. Voorbidders moeten niet praten over wat ze ontvangen, of met e-mail berichten de wereld er mee lastig vallen, maar voorbidders moeten God lastigvallen.**

-- VOORBEDE IS **VOLHARDEN**: Ef. 6:18-19, de Heilige Geest pleit *voortdurend* voor ons (Rom. 8:27). Anna "diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, dag en nacht" (Luk 2:37). Kol 3:1: Bedenk toch de dingen die boven zijn.

-- VOORBEDE **VERGT "REINE HANDEN"**: Ps. 24:3-4; Matt 5:23-24; 1Tim 2:8; Jac. 4:2-3; 1Pet 3:7. Onze motivatie, maar ook ons geweten moet zuiver zijn, om "Gods partner" te zijn.

-- **Definitie: VOORBEDE IS MET OPOFFERING ZICH IDENTIFICEREN MET GODS PLAN:**

Jona had Nineve niet lief, was niet een goede voorbidder. Mozes identificeerde zich met zijn volk, en met Gods eer (Ex 32:32, Ps 106:23) en had zijn leven ervoor over, Paulus ook (Rom. 9:3). Jeremia weende zijn hart uit (Jer. 8:21; zie ook zijn Klaagliederen). Jezus gaf zijn leven en is nu onze voorbidder, Rom. 8:34, Heb 7:25. Identificeren wij ons met onze gemeente, met onze stad, met Gods pijn over die verloren dreigen te gaan? Zijn wij bereid om te dienen als antwoord op onze voorbede?

En Jezus zegt: "Er zullen dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten" (Matt 9:15). Als Jezus ver weg schijnt, en de boze nabij, met wie identificeren we ons dan?

Het tanige oude vrouwtje Anna (zo stel ik me haar voor) alweer aan het vasten; wat beweegt haar toch? Verlosser van Israël, kom! Messias, kom! Jezus, kom! Bruidegom, kom! Uw hartsverlangen is mijn hartsverlangen; ik kan niet eten van verlangen; kom! De Geest en de Bruid zeggen: Kom, Bruidegom, Kom! Anna ontroerde voortdurend Gods hart door haar verlangen dat afgestemd was op Zijn verlangen!

-- **VOORBEDE IS voor de stad.** Lees alle hierboven aangehaalde schriftplaatsen er maar op na: alle voorbede (niet gebed) betreft steden en volken, in het NT uitgebreid met de geestelijke stad de Gemeente! De geestelijke strijd IS namelijk ten diepste de strijd om de steden en volken, met het oog op de "oogst der volken"!

3. IDENTIFICATIE

-- **Identificatie met land of stad.**

Kain wist zich niet verantwoordelijk voor zijn broer (Gen 4:9) > Achan wist niet dat hij zijn hele volk in gevaar bracht (Joz 7:1, 11, 25) > van Jerobeam wordt 200 jaar herhaald dat "hij Israel zondigen deed" (2 Kon 17:21b-22) > de verbannen moeten voor hun stad (in Babel!) bidden om hun vrede (Jer 29:7) > Annanias/Safira sterven omdat de ze Gemeente in gevaar brengen (Acts 5:11). Vijfmaal een voorbeeld van identificatie-ten-kwade. Buitengewoon ernstig.

Waar is je broeder, je bedrijf, je gemeente, je minderheid, je stad? Waar wil je dat je broeder, je bedrijf, je gemeente, je minderheid, je stad *door jouw gedrag* naar toe gaat? Of we het weten of niet, of we voorbidder zijn of niet, onze daden beïnvloeden onze familie, ons bedrijf, onze gemeente, onze stad, ons land!

-- **Identificerend schuldbelijden voor de historische schulden van het land.**

We kunnen ons identificeren-ten-goede: "Ik heb, mijn vaderen, mijn volk hebben gezondigd, ik smeeik, ik vast, ik huil," bidden Daniel en Nehemia; "Verdelg mij maar," zeggen Mozes, Paulus, Jezus! "Ik zocht naar een man, ééntje maar die aan Mijn kant gaat staan, om Mij te weerhouden mijn toorn tot actie te laten overgaan," zegt God in Jer 5:1, Ez 22:30.

-- Zg. "**progressive vertegenwoordiging**": Het *begint* waar God zijn hart kwijt kan, maar moet in stappen verder! Het *begint* bij **voorbidders** die zich identificeren (!), als Daniel (Daniel 9:4-19); dat *opent geestelijk de weg* voor **geestelijke leiders** die zich identificeren (!), als Ezra (Ezra 9:16-17); dat *opent geestelijk de weg* naar **politieke leiders** die zich identificeren (!), als Nehemia (Nehemia 1:4-6)!

Wanneer we als voorbidders identificerend de (oude) schuld van de stad hebben beleden, moeten we niet denken dat daarmee alles klaar is, want dat is het niet. We moeten doorgaan met te bidden om voorbidders op geestelijke leiders-niveau... enz. Als tenslotte de politieke leiders identificerend de schuld van de stad of land hebben beleden, *met bekering!!*, DAN is de schuld weg!

Voorbeeld: de nationale schuld van de slavernij is door voorbidders beleden, nog nauwelijks door geestelijke leiders op nationaal niveau, en nog minder door de regering, terwijl de regering de moderne slavernij (in beleid t.a.v. prostitutie en gastarbeiders en mensenhandel) halfslachtig behandelt. Daar is nog een lange weg te gaan... door de voorbidders.

4. WAT KUNNEN WE VERWACHTEN?

Verandering van politiek klimaat, tot aardverschuiving toe (gemeenteraadsverkiezingen '89 Ned). Politieke stabiliteit en economische groei (Portugal '88 en '96). Verdwijnen van pornoshops (Heerlen, '90); In het licht komen van corruptie (Italië, '95). Vreedzame afschaffing van de Apartheid (Zuid-Afrika '94). Bovennatuurlijke bevestigingen (West- en Oostindisch Huis, '86 en '88; Vorderrhein '05). Extra oogst (Roemenië '04). Ecologische wonderen (Fiji '04))

Naschrift januari 2018: We mogen ons laten bemoedigen door de veranderingen die we zien na gericht gebed. Tegelijk merken we ook dat de vijand zijn doelen niet zomaar loslaat, en dat hij probeert ze opnieuw onder zijn beheer te krijgen. Wanneer we "tevreden" zijn met een behaald doel ontstaat er gemakkelijk een geestelijk vacuüm. Het is daarom belangrijk te volharden in de gebeden voor die doelen.