

Cat.2 # 7 Kunnen we “Gods agenda” kennen?

Voorbede is worstelen voor Gods agenda. Wat zijn onderwerpen waarvan we aanvoelen dat ze centraal staan op Gods agenda, ontwikkelingen die de geschiedenis, van je gezin of van de wereld, aansturen? Dat is niet zonder pretentie. Het volgende is wat we zien.

Agenda punt 1: volken tot discipel maken.

Wanneer het Koninkrijk van God in deze bedeling gestalte krijgt komen er ook vijandschappen tussen volken, door de eeuwen heen. Christenen moeten proberen verzoening tussen de volken tot stand te brengen, ook door schuldbelijdenis>>

(Agenda punt 2: Verzoening tussen de volken.

Dit, punt had ik (Helene Bos) per ongeluk gewist. Maar het zal, denk ik, te maken hebben gehad met het volharden van de bruid. Dat vraagt gebed, en volharden in de geestelijke strijd die dat punt vereist.

Agenda punt 3: de beloften aan Israël

Israël is in politieke zin het “struikelblok” in de wereldpolitiek. Ook op dit punt is er in de ‘christelijke wereld’ theologische schroom en politieke correctheid, terwijl daarbuiten elke vorm van vermenging van kerk en staat, en elke vorm van verwachting voor Israël, agressief wordt bestreden! En ook hier zien we een “lobby”: de Islam. Vele eeuwen werden Joden door islamieten erkend en geaccepteerd als “volk van het boek”, zij het niet zonder discriminatie. Maar daarin paste niet het ontstaan van een zelfstandige staat Israël; dat “zionisme” wordt dan ook onbeschroomd bestreden, met de felheid die hoort bij een godsdienst zonder liefde. Maar zowel de beloften in de bijbel als de felheid van de wereld tonen: ook dit punt staat voor God en de wereld hoog op de “agenda”! Ook als we het beleid van de *staat* Israël niet altijd kunnen steunen, elke vorm van antisemitisme tegen het *volk* Israël moeten we fel afwijzen.

Agenda punt 4: De terugkomst van Jezus

We zien dus op drie punten, heel kort gezegd, “politieke aspiraties van God”, een weifelende Gemeente en in de wereld lobby-achtige felheid ertegen: in meerdere opzichten 21^{ste}-eeuws voorpaginanieuws.

Maar de wederkomst haalt de kranten niet. En de Gemeente? Als ze verwacht dat we “Hem tegemoet gaan in de lucht” is dat om dat Hij ons komt ophalen, of omdat wij Hem binnen halen, als “Koning der koningen (en der presidenten)” (alweer politiek), in het 1000-jarig vreedrijk (vanuit Jeruzalem natuurlijk)? De wereld verwacht geen goddelijke inbraak in de geschiedenis (de ecologische, politieke en economische crisis n.a.v. de zeven zegels en bazuinen zal haar van het tegendeel overtuigen); zij gaat “Moeder Aarde” vereren en zet “overleven van Planet Earth” hoog op haar agenda. Als er voor de wederkomst van onze Heer een lobby moet komen, dan wel vanuit de Gemeente, toch? Zie Luk 18:8; Openb. 22:17.

Hier komt nog iets belangrijks bij: dit vierde punt, de wederkomst van Jezus, zet als het ware druk op de eerste drie agendapunten! Na 2000 jaar geestelijke dynamieken in allerlei richtingen lijkt er nu tekening in te komen: de centrale dynamieken tekenen zich af, de lobby’s “stellen zich in slagorde”, de standpunten worden extremer, de dreiging van geloofsvervolgving reëler... **want de wederkomst komt steeds dichterbij.**

Samenvattend: we zien, volgens de bijbel en volgens de dagelijkse krantenkoppen, drie mondiale dynamieken 1--maatschappelijk vrucht dragen van het evangelie, 2--verzoening tussen de volken, 3--ervulling van de beloften aan Israël; deze drie krijgen een spanning en haast, en vinden hun gezamenlijke vervulling, in 4--de terugkomst van Jezus.

Elke dag in 2012 kan een vonk (rond Israël, islam, olie, euro, nationalisme, terrorisme) tot een mondiale explosie leiden, tot een 3^{de} wereldoorlog. Want wereldvrede komt er, maar niet door de VN of door enig compromis.

De rol van de Gemeente: partner met God,

Is de Gemeente dan niet ook bovenaan Gods agenda? Nee. De Gemeente is niet gewoon een agendapunt, nr 1 of nr 5. De Gemeente is Gods *partner* om in elk van deze vier topprioriteiten een hoofdrol te spelen! De gemeente heeft wel een hoge prioriteit, m.n. haar heiligheid en eenheid, maar die zijn geen doel in zich zelf; de gemeente is er voor de (4) doelen *buiten* zich zelf! Jezus draagt de Gemeente op –1 de volken tot discipelvolken te maken; hij geeft een de Gemeente –2 de bediening der verzoening; hij gebiedt de Gemeente –3 Israël tot jaloersheid te wekken; verwacht van de Gemeente –4 dat ze rein is en naar de bruidegom verlangt. Daarom is het

zo ernstig als in de Gemeente heldere visie en onderscheidingsvermogen ontbreken, als, uit angst “extreem” over te komen, wordt toegegeven aan de druk vanuit de wereld. Bovendien: omdat het centrale dynamieken betreft, is de wereldse druk zo intimiderend zwaar, en is het van belang dat de Gemeente zonder oordelen, in alle gemoedsrust, voet bij stuk houdt, want alles wat ze toegeeft is verlies voor de waarheid, en voor de zegen die God wil geven aan de maatschappij.

De Gemeente is niet een agendapunt. De Gemeente is **bedoeld** om Gods partner te zijn. Is de Gemeente zich dat voldoende beuwest?