

Introductie bij deze website.

In 1998 hebben Pieter Bos, mijn echtgenoot sinds 1967, en ik, Helene Bos, de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht, waarin en waaruit we sinds 1983 als staf lid betrokken waren geweest, verlaten. Het werk waarin we, vanuit JmeO, hebben mogen pionieren moest zelfstandig verder gaan. We hadden een nieuwe opdracht gekregen. En dat betekende ook een nieuwe fase in ons leven. Het was een opdracht om te gehoorzamen aan de roeping die we allebei apart en, met een grote overlap, samen hadden ontvangen. In die roeping moesten we onderwijs geven, schrijven, spreken, over voorbede en aanmoedigen tot voorbede over

-gemeente/Israël EN de volken,

-gemeente EN maatschappij,

-over opwekking EN vervolging, met het oog op de eindtijd.

We zijn dat gaan doen vanuit een nieuwe stichting, die de naam Serving the Nations kreeg. Die naam ontvingen we in 1997. Gaandeweg begrepen we steeds beter dat Serving the Nations niet alleen een mooie naam is maar dat het in de eerste plaats een opdracht is. **Dienst** aan de Volken. Dienst aan de **Volken**.

Op de website van deze stichting hebben we onze nieuwsbrieven geplaatst. En veel studies die we in alle werelddelen gegeven hebben, en waarvan we merkten dat mensen erdoor opgebouwd werden. Bijbelstudies, maar ook overdenkingen en studies over ontwikkelingen in de wereld.

In 2015 is Pieter Bos, directeur van de stichting Serving the Nations, overleden.

Ik ben, in langzamer tempo, doorgegaan in de opdracht die we gekregen hadden. Maar ik kon, uiteraard, niet mijn man vervangen.

In 2017 heeft het bestuur van de Stichting Serving the Nations, waar ik na Pieters overlijden ook zelf deel van uitmaakte, besloten om de stichting eind 2017 op te heffen. De website die daarmee verbonden was werd ook afgesloten.

Omdat veel artikelen op de (nu vorige) website nog regelmatig gelezen werden heb ik wel besloten om die, met hulp van vrienden, op een nieuwe website te zetten: www.servingthenations.info (N.B. de naam lijkt wel op de vorige website, maar is verbonden aan een nieuwe domeinnaam. Het is nu niet meer ...org maar...info). Deze site is vereenvoudigd. Er staan geen nieuwsbrieven meer op. U kunt via de Categorieën artikelen vinden die u misschien zoekt. Omdat we lezingen in andere landen meestal in het Engels gaven staan op de website, naast Nederlandse, vrij veel artikelen in het Engels. Het onderwijs dat we gaven was dikwijls bedoeld om mensen toe te rusten. Vaak ook zijn het artikelen die ons helpen om de geestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die het leven in deze wereld beïnvloeden te begrijpen. Niet alle, maar een aantal van de artikelen zijn daardoor relatief lang. Er staat veel informatie in die voor u misschien belangrijk is om te weten maar die niet gemakkelijk te vinden is. De meeste van de artikelen kunt u ook in gedeelten lezen.

N.B. U mag deze artikelen gebruiken, onder de voorwaarde van bronvermelding: Serving the Nations. Met de naam van de schrijver/schrijfster. Op de artikelen zelf zit copyright.

Categorieën:

Cat. 1 God; Cat. 2 Christian living/ Het leven van de Christen; Cat3 Gebed/Prayer; Cat. 4 Verzoening/ Reconciliation; Cat.5 Studies die van belang zijn/ Basic studies; Cat. 6 Europa; Cat.7 Nations/Volken; Cat. 8 Israël; Cat. 9 Eindtijd; Cat. 10 Blogs; Cat. 11 Resources/ Boeken- brochures.